



**MARANATHA MARE**

**Mei 2012**

Jaargang 39 No 4

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

## **Wij lopen vooruit**

Wij lopen vooruit  
op wat nog niet is  
wij spelen in  
op uw toekomst  
zeggen en zingen  
alles is goed  
wat Gij hebt gemaakt  
langzaam en moeizaam  
in hoop en vrees  
werken wij uw belofte uit  
bouwen wij  
aan een stad van vrede  
de nieuwe schepping  
waar Gij ons licht zijt  
alles in allen.

Geef ons de kracht daartoe  
breng ons tot een  
gelukkig einde  
God.

*Huub Oosterhuis*

*april 2012/2*

## **Jezus heeft een gat in zijn hand**

*Jezus wenst zijn volgelingen vrede, als hij verschijnt op de dag van Pasen. Maar het is niet zo maar een vrede groet 'peace man'. Hij toont hen ook zijn wonden. Dat betekent zo veel als: dit is bevochten vrede. Zoals het bij mensen hoort om in een leven met strijd vrede te moeten vinden, zo hoort dat dus bij hem, bij God.*

*Bij Johannes 20*

Tot drie keer toe wenst de opgestane Jezus zijn vrienden vrede. De opgestane Jezus is het, want het is Pasen geweest. Die morgen hebben ze het lege graf gevonden, en Maria ontmoette de Heer waarvan ze dacht dat hij de tuinman was. Toch zitten die avond de volgelingen van Jezus bang bij elkaar. Want... welke conclusie moeten ze trekken uit dat lege graf? Hoe moeten ze het begrijpen? Ze kunnen het nog geen plek geven, wat het betekent. Jezus zou dood zijn maar is niet dood, hij zou leven maar niet zoals hij eerder in hun midden heeft geleefd. In het kort de zoektocht van de kerk tot op de dag van vandaag.

Plotseling komt hij daar in hun midden, de Heer. Alsof hij er al die tijd geweest is. 'Ik wens jullie vrede!' En nog eens. 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' En dan wordt het, op de avond van die opstandingsdag, Pinksteren. Want Jezus blaast op zijn leerlingen en geeft ze de heilige Geest, de inspiratie en de kracht om te doen wat moet gedaan. Waardoor de daden van mensen samen kunnen vallen met die van God. Waardoor mensen dingen kunnen doen die goed zijn voor de wereld, goed zijn voor de vrede. Zo wenst Jezus mensen vrede, en geeft ze de Geest, de kracht en de inspiratie om ze mee te helpen.

Tomas was er niet bij, die avond. En hij lijkt een twijfelaar. Ongelovige Tomas, zo kennen we hem ook wel. Maar wie

hem ongelovige Tomas noemt, krijgt van Johannes te horen: 'Pas op, wat je zegt dat ben je zelf'. Want hij geeft een vertaling van Tomas naam. Tweeling. Tomas lijkt dus als twee druppels water op... ons. Daarover hoeven we ons geen zorgen te maken denk ik. Want Tomas is geen ongelovige. Tomas is een modelgelovige. Een voorbeeld.

Jezus uit de dood opgestaan, zoals een goochelaarsassistente uit de met zwaarden doorstoken kist springt? Tomas is gelovig genoeg om daar geen genoeg mee te willen nemen. "Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven." Is dit een kwestie van eerst zien en dan geloven? Ja, in zekere zin wel. Maar het gaat er niet om dat Tomas Jezus wil *zien*, het gaat erom *hoe* hij Jezus wil zien. Zonder die wonden van spijkers en speer is niet de Jezus die Tomas kende. Dan loopt er geen ondoorbroken verbinding van zijn leven over het kruis door de dood naar het nu. Dan was het lijden aan het kruis een grote goocheltruc, zonder betekenis. Dan deed de pijn en het verdriet van de leerlingen er niet toe. En hun verraad ook niet. Dan was er met ze gesold, een spelletje gespeeld, dan leken ze belangrijk maar speelden uiteindelijk in Gods gebeuren geen rol.

Tomas staat met beide benen in onze wereld. En hij weet dat het leven in onze wereld niet makkelijk is. Het zou toch wat zijn, zeg, als God onaangedaan, onaangetast zou blijven door dat lijden. Dat is niet de liefdevolle God die Jezus leerde. Als Jezus onaangedaan is door zijn lijden aan het kruis, dan is het Jezus niet of alles wat hij over de liefde van God zei was vals. Met het verhaal over de verschenen Jezus kon Tomas geen vrede hebben, als het alleen maar glans en glorie zou zijn. Tomas stelt een kritische grens. Hij twijfelt en die twijfel is terecht.

Wat is vrede waard, als hij voorbij gaat aan alle strijd? Wat is

een vredeswens waard van iemand die geen strijd gekend heeft? Makkelijk praten! Maar de Jezus die de vrede wenst laat ook zijn wonden zien. Hij is zelf heel ver gegaan. Hij kent het gevecht van het levend bestaan. Hij ging door de diepte en staat, plat gezegd, met zijn poten in de modder van de bouwplaats die onze wereld is.

Wij kunnen ons dus aan hem verbinden, want hij heeft zich met ons in onze wereld verbonden. Hij wenst ons vrede. En omdat hij verschenen is aan volgelingen (nog steeds wordt hij door mensen herkend, soms, even) weten we dat zijn vredeswens ergens op slaat. Dat het geen slag in de lucht is. Weten we dat vrede mogelijk is en verwachten we die ook te vinden. We verwachten de vrede te vinden in ons bestaan, waarin het soms ook *niet* voor de wind gaat. Denk aan het bouwen van een huis, of verhuizen en alle spanning die zulke projecten kunnen opleveren. Denk aan tegenslag levensproject waar je aan werkt. Tegenslag met het krijgen of hebben van kinderen, in relaties, in je loopbaan. Bij dat alles toch vrede vinden, zoeken we daar niet naar? Dat we er vrede mee kunnen hebben?

Met die uitspraak zijn we in gesprek gegaan, Fred en Haye hier uit de wijk en ik. Dit is dus een home-grown verhaal van Eelderwolde. "ik heb er vrede mee". En we kwamen erachter dat je die uitspraak naar twee kanten toe kunt uitleggen. De berusting- je bent gekwetst maar je legt je er maar bij neer. Of het loslaten van je boosheid, om ruimte te maken voor wat er nog aan goeds is in het leven. Er vrede mee hebben. Niet sereen en onaangedaan maar met alles wat je is gebeurd. Al pratende kwamen we iets op het spoor. Een soort regel waar we ons alle drie in konden vinden. Die luidt: "Je moet jezelf geen geweld aan doen om vrede te vinden." Met grote halen het vuil onder het kleed vegen. Dan blijft het schuren om op den duur te gaan steken. Dan zorg je niet goed voor jezelf. Pas als je, om een woord uit het

Johannesverhaal te halen, de zonde aanwijst, kan er ruimte voor vrede komen. Niet te snel berusten want dan vind je geen rust.

Als de leerlingen de Geest hebben gekregen zegt Jezus ook: als jullie iemands zonden vergeven zijn ze vergeven, vergeven jullie ze niet dan zijn ze niet vergeven. Dus: alles wat mis gaat tussen mensen heeft zijn plek. Wees je er maar liever van bewust. Jezus toont zijn wonden terwijl hij vrede wenst. We kunnen enkel vrede vinden als we niet aan de wonden voorbij gaan. En hij wenst de vrede aan de leerlingen die hem drie dagen daarvoor nog in de steek lieten. Ondanks wat ons overkomt, en ondanks de verschrikkelijke fouten die we maken, is er heelheid mogelijk. Maar wie wegkijkt van de wonden ziet ook de zegenende vingers niet.

Zo krijgt Jezus een plek in het midden van zijn volgelingen. Als de gebroken overwinnaar. De gewonde genezer. Als de kwetsbare God. Als lichaam en bloed in brood en wijn, zou je nog kunnen aanvullen. En wie zijn vrede wil ontvangen, kan niet heen om het gat in zijn hand. Om de modder aan zijn voeten. Hier in onze wereld gebeurt het, te midden van alle ellende: ondanks, nooit los van dat alles is er leven en vrede te vinden. Door wat er mis gaat niet onuitgesproken te laten blijven, maar het onder ogen te zien en zijn plek te laten hebben.

*Perzoonlijke weblog van dominee Kaj van der Plas*  
*<http://www.nieuweverhalen.nl/?e=80>*

## Gemeentenieuws



Op maandag ochtend 4 maart om 4.10 am is Ruth Elizabeth Joy Popping geboren: een dochter voor Tim en Olga Popping en zusje voor Nathan Popping, kleindochter voor Bert en Ina Koppenaal in Nieuw Zeeland. Zij woog 3.15kg. Gefeliciteerd Tim en Olga en ook Bert en Ina en veel plezier met jullie kleinkinderen, van ons allen!

Er zijn een aantal mensen in onze gemeente die het niet makkelijk hebben met hun gezondheid. Wij denken aan Rina Knoester, Willy van Ommen, Ruud Anema, Jolanda Grobler-Kocsisek, Jaap Smit, Janna de Wee, Ria Prins en Nick Knoester. Wij denken aan jullie allemaal in onze gedachten en gebeden en ook aan jullie familie en vrienden die jullie bijstaan en verzorgen.

Welkom aan onze nieuwste lidmaat Louise Dibbs, de dochter van Nellie Gentenaar. Wij wensen jou veel geluk in de Maranatha gemeente!

Wij kijken even met genoeg terug naar het Paasontbijt op de ochtend van Pasen. Er waren ongeveer 80 mensen en het

ontbijt was keurig verzorgd. Onze dank aan Charlotte Reinten en Nicky van den Eijkel en Hanja Kettner voor alle jullie moeite en werk.

Op vrijdag 20 april was Titia Morgenrood trotse getuigenis van de gradeplegtigheid van haar zoon Wayne, die nu afgestudeerd is als tandarts. Gefeliciteerd Titia en Wayne met deze grote mijlpaal in jullie leven:



*april 2012/8*



Wij kregen het droeve bericht dat Ds. Folpmer Houwert op 2 april overleden is. Ds. Houwert was van 1973 tot 1980 bij ons als predikant verbonden, zamen met zijn vrouw Wimmie en twee zoons Folpmer en Nicolaas. Op dinsdag 10 april om 13.00 uur vondt zijn gedachtenisdienst plaats in de Amstelkerk.



Na hun vertrek uit ZA is Ds. Houwert predikant in 2 gemeenten van de Hervormde Kerk geweest: eerst in Pijnacker en toen in Ouderkerk. Sinds zijn emiritaat wonen ze in Amsterdam-Zuid. De laatste jaren hebben ze een paar lange reizen ondernomen o.a. naar noord Afrika en ook naar Australie waar hun oudste zoon Folpmer woont (eerst in Perth en nu in Sydney). De jongste, Nicolaas, woont met zijn vrouw en baby in Kopenhagen.

Het adres van familie Houwert is : Rubensstraat 93-I, 1077 MN Amsterdam.

## **Parktown-kerk kry nuwe Rieger-orrel**

Mozart het die pyporrel as “die koning van musiekinstrumente” beskryf. Sedert sy tyd is daar geen enkele ander instrument ontwikkel wat die orrel van dié status sou kon onttroon nie.

Ná baie jare van orreldroogte in Johannesburg wat nuutgeboude instrumente betref, is daar nou gróóť nuus: Saterdag (21 april) word ’n nuwe orrel van die Oostenrykse firma Rieger-Orgelbau in die St. George- Anglikaanse Kerk in Parktown deur die vermaarde orrelis Wim Viljoen ingewy.

Die violis Zanta Hofmeyr gaan ook aan dié feestelike geleentheid deelneem. Sy sal in ’n aantal duo’s vir viool en orrel gehoor word.

Dit is slegs die derde Rieger-orrel hierdie wat in Suid-Afrika geïnstalleer is.

Die bekendste een is die enorme Rieger-konsertorrel in die Z.K. Matthews-saal van Unisa in Pretoria, terwyl ’n klein oefenorrel van dié bouer deel is van die instrumentarium van die Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit in Port Elizabeth.

Volgens die twee intoneurs Michel Garnier en Christian Metzler wat die afrondings-werk aan die orrel van die St. George-kerk die laaste paar weke gedoen het, is dié instrument mediumgrootte. Desnieteenstaande het dit 33 registers en 1 984 pype.

Metzler meen die orrel is weliswaar groot vir die ruimte waarin hy gebou is, maar verduidelik: “Met elke instrument wat ons bou, gaan ons van die standpunt uit dat dit op sy beste moet klink in die ruimte waarin dit staan.

Geen van ons orrels is ’n ‘standaard-orrel’ nie. Elkeen is uniek.

“Een van ons reuse-orrels is te hore in die Hongkongse Kultuursentrum. Dit het 92 registers en die lae C op dié orrel se pyp is sowat 10 m lank,” sê hy.

Wat die nuwe plaaslike orrel betref, word baie faktore in ag geneem, soos die behoeftes van die gemeente en die orrelis, maar ook die wete dat dit ’n veelsydige instrument moet wees waarop barok-, romantiese en eietydse werke ewe goed klink.

Garnier noem sulke instrumente spottenderwys verkleurmannetjie-orrels, maar verseker fynproewers dat Rieger g’n toegewings betreffende gehalte maak nie.

Die orreliste Sidney Place en Anthony Melck was die raadgewers op dié projek. Die orrel weeg 8,5 ton. Die fondament waarop die orrel staan, moes deur spesiaal ontwerpte staalkolomme versterk word.

Oor die spesiale uitdagings wat op ’n orrelis wag wanneer ’n nuwe instrument ingewy word, sê Viljoen: “Dit (die geleentheid) is ’n groter een wat betref die verwagtings van die gehoor.

Dis ’n belangriker geleentheid as ’n gewone konsert, en dan is daar die opwinding om ’n nuwe instrument te hoor en natuurlik vir my om die instrument te speel.”

Saterdag se konsert vind voor ’n genooide gehoor plaas. Orrelliefhebbers sal tussen Mei vanjaar en Februarie 2013 na vier beroemde internasionale orreliste kan gaan luister.

Op 27 en 28 Mei tree Gordon Stewart op, gevolg deur John Scott op 13 en 15 Augustus. Olivier Latry, orrelis van die - Notre Dame-katedraal in Parys, Frankryk, word op 15 en 16 November gehoor, terwyl die jong Amerikaner Nathan Laube sy buiging in Februarie sal maak.

- Besprekings vir elk van dié uitvoerings kan reeds by Computicket gedoen word.

*Artikel in Beeld van 18-04-2012 - Paul Boekkooi*

## **THE CRADLE OF HOPE - 9 January 2012**

Dear CRADLE friends,

And so we have come to the beginning of yet another year!

2012 is going to be an even greater year, as we are expanding, so that we will be able to assist even more desperate and vulnerable women and children.

On 01 February 2012 we will be launching our new **Trauma and Counselling Centre** which will be known as '**The HOPE Centre**'.

Services that we will be providing will include:

- Life coaching: Justine Visser 076 232 4500
- Trauma debriefing & counselling: Justine Visser 076 232 4500
- Drug awareness & counselling: Michelle Mbua 076 104 1321
- Teenage pregnancy support group: Ronel Black 079 892 7529
- Sexual trauma counselling & support group: Melodie van Brakel 082 459 5747
- Spiritual counselling: Pastor Jim Leppan 076 771 8035

We need to equip this new centre as soon as possible and we would appreciate assistance with any donations, whether it be monetary or in goods, e.g. office or other furniture, computers, printers, chairs, tables, curtains, paint, kitchen items etc.

You can sponsor a '**brick of HOPE**' in our **HOPE CENTRE PROJECT** by "purchasing" and sponsoring one, or even more bricks at R500 a brick!!! You can sponsor as many as you wish. As a sponsor of this centre, your name / your company's name will then be displayed on the "brick/s" in the wall at the entrance to the centre.

Our bank account details are:

THE CRADLE OF HOPE

First National Bank

Key West Branch: 256 955

Account no: 6219 699 4498

REF "**MB BRICK AND YOUR NAME**"

Thank you for your continued support of our worthy cause.

For more information please contact me on 076 104 1321.

CRADLE blessings

Michelle Mbua

Marketing Manager

**THE CRADLE OF HOPE**

[www.thecradleofhope.org](http://www.thecradleofhope.org)

## Dienstrooster mei 2012

	<b>6 mei</b>	<b>13 mei koffiedrinken</b>	<b>20 mei</b>
<b>1</b>	E de Jong	F Goede	F vd Kuil
<b>2</b>	J Smit	N vd Eijkel	E de Jong
<b>3</b>	R Boer	R Appel	J de Jong
<b>4</b>	W Strydom	N Knoester	D Kruger
<b>5</b>	HR Kettner	C Strydom	W Kruger
<b>Begroeting</b>	V Vernede	M Letterie	HR Kettner
<b>Bloemen</b>	J vd Eijkel	E Goede	F Smal
<b>Koffie</b>		P le Roux S Smit	
	<b>27 mei</b>		
<b>1</b>	C Reinten		
<b>2</b>	P de Haas		
<b>3</b>	R Boer		
<b>4</b>	S Steen		
<b>5</b>	A Knoester		
<b>Begroeting</b>	P Reinten		
<b>Bloemen</b>	D Smit		

<b>Agenda mei 2012</b>		
<b>dinsdag 1</b>	8h00 – 14h00	ORANJEHOF MARKT
<b>vrijdag 4</b>	Dodenerdenking 2012	
<b>zaterdag 5</b>	Bevrijdingsdag 2012	
<b>zondag 6</b>	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie
<b>maandag 7</b>	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeltje 011 791 4592 Vic 073 700 9610
<b>dinsdag 8</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>donderdag 10</b>	17h30	FINCOM
<b>zondag 13</b> <b>Moedersdag</b>	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Koffiedrinken
<b>Dinsdag 15</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Donderdag 17</b> <b>Hemelvaartsdag</b>	10h00 19h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie – Noorde Rieneke 011 704 3602
<b>Zondag 20</b>	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
<b>Dinsdag 22</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Zaterdag 26</b>	7h30 – 13h00	Ring van Johannesburg Ouderlingen Vergadering
<b>Zondag 27</b> <b>Pinksteren</b>	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer
<b>Dinsdag 29</b>	9h00 – 13h00	Kerkkantoor
<b>Zondag 3 juni</b>	10h00	Eredienst Ds Y Dreyer

## Verjaardagen mei 2012

donderdag 1 mei	Marijke Blaauwhof	073 215 7424
woensdag 2 mei	Rosalinda Visser	011 888 6523
vrijdag 4 mei	Dawie McDonald	011 475 4375
maandag 7 mei	Andre Roux	074 130 6852
dinsdag 8 mei	Ina Tanzer	011 768 6242
woensdag 9 mei	Meta de Haas	011 465 6363
woensdag 9 mei	Rietje Spoon	072 295 6643
donderdag 10 mei	Martin van der Kuil	011 894 2556
maandag 14 mei	Nicholas Reinten	012 205 1437
dinsdag 15 mei	Frouk Smal	083 707 2478
dinsdag 22 mei	Vic Vernede	011 705 3553
dinsdag 22 mei	Corrie Wuestenenk	011 867 1886
woensdag 23 mei	Margaret Storer	084 800 6798
donderdag 24 mei	Rob Appel	011 864 1174
vrijdag 25 mei	Evert de Jong	082 567 1721
zaterdag 26 mei	Clara Bekker	011 622 5472
zaterdag 26 mei	Ester Goede	011 478 2484
maandag 28 mei	Alea Koning	011 973 1091
donderdag 31 mei	Joop Mojet	011 393 4928

## MARANATHA KERK

Webadres	<a href="http://www.nlgemeente.co.za">http://www.nlgemeente.co.za</a>
Facebook	<a href="http://tinyurl.com/FBMaranatha">http://tinyurl.com/FBMaranatha</a>
Straatadres	Sherborneeweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandssprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	<b>Ds Yolanda Dreyer</b> 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za <b>Ds Carusta van der Merwe</b> 082 554 7715 carusta@gmail.com
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316872 Branch Code 197905
Scriba Redactrice Mare	Ellen van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@iafrica.com
Scriba Registratie	Hanja Kettner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kettners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aad van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za